

Is al een hele traditie **Kiwanis Beersel steunt Sint-Viktor BULO**

Gisteren om 13:14 door Hugo Deville - Print - [Corrigeer](mailto:redactienbo@nieuwsblad.be?subject=Correctie%20-%20Kiwanis%20Beersel%20steunt%20Sint-Viktor%20BULO) (mailto:redactienbo@nieuwsblad.be?subject=Correctie%20-%20Kiwanis%20Beersel%20steunt%20Sint-Viktor%20BULO&body=http://www.nieuwsblad.be/cnt/blhde_02764866)



De bezoekers aan het eetfestijn zullen niet alleen bediend worden door de mensen van Kiwanis Beersel, maar ook door leerkrachten van BULO Sint-Viktor

(FOTO: HCASAER.)

BEERSEL - Serviceclub Kiwanis Beersel en Sint-Viktor BULO Alsemberg vonden elkaar al sinds geruime tijd en hun “relatie” vandaag vertoont nog steeds geen deuk. De financiële steun blijft dan ook meer dan welkom.

Dit jaar vindt het traditioneel eetfestijn van Kiwanis Beersel plaats in zaal De Moriaan te Alsemberg, zaterdag 11 maart van 16u30 tot 22 uur en zondag 12 maart van 11u30 tot 15 uur. De opbrengst van dit eetfestijn in vlotte buffet formule gaat integraal naar de BULO-afdeling van Sint-Viktor Alsemberg.

Op dit eetfestijn worden democratische prijzen toegepast voor de voorgerechten, hoofdschotels en desserts en werd er gedacht aan speciale lage prijzen voor de kindergerechten. Voor een snelle hap, lekker wijntje en leuke babbel kun je ook terecht in de bar. Wie er niet kan zijn en toch wil steunen, kan een bestelbon invullen voor een fles champagne “Autreau” met vier champagne glazen en glazenhangar aan de prijs van 45 euro.

De dienst op dit eetfestijn wordt niet alleen verzekerd door de leden van Kiwanis Beersel, maar ook door ploegen van de leerkrachten die uit dankbaarheid tijdens deze tweedaagse meer dan een handje toesteken.